

*Mag ik mij aan u voorstellen, ik ben zuster Thérèse Marie Baltès en ben lid van de congregatie Missiezusters van het Kostbaar Bloed, waar ik in 1961 in Tienray ben ingetreden.*

*Na mijn eerste professie in 1964 werd ik gevraagd om naar Horst te gaan. Omdat ik wel het A en B diploma ziekenverpleging had, maar nog geen kraamaantekening, ging ik daarvoor naar het groot ziekgasthuis in Den Bosch. In oktober '64 startte ik in Horst.*

*In 1967 volgde een benoeming voor de missie van Papua Indonesia, dit is de vroegere NL. kolonie Nieuw Guinea, sinds 1962 hoort het bij Indonesië.*

*In de Vogelkop, zo heet dit deel van Nieuw Guinea, behoorden wij bij het bisdom Manokwari /Sorong en werkten wij samen met de paters Augustijnen.*

*In 1969 kreeg ik mijn visum en kon me reisvaardig maken, samen met nog twee medezusters.*

*Na een lange en goede reis kwamen we in Manokwari aan waar we door onze zusters hartelijk werden ontvangen.*

*Ayawasi, de plaats waar ik voor bestemd was, had dringend behoefte aan een tweede verpleegster in het ziekenhuisje. Na een korte tijd van oriëntering van het land, klimaat, bevolking en mensen van het bisdom en de Florinese zusters van wie wij de taal leerden, kreeg ik al gauw een oproep om naar Ayawasi te komen.*

*De reis daarnaar toe was met een kleine cessna, een 1-motorig vliegtuigje voor drie passagiers. In Ayawasi ben ik geweest in 2 periodes van 6 en 7 jaar. We hadden hier een goede band met de bewoners en na de eerste inlooperperiode vond ik het heel fijn om daar te mogen werken.*

*In 1975 werd ik gevraagd om naar Fak-Fak te gaan en startte daar uiteindelijk met een polikliniek even buiten de stad in Merapi. Zelf mocht ik kiezen in welke plaats ik graag een poli had. Ik koos voor die plaats vanwege de vele armen die daar woonden en geen enkele medische zorg aanwezig was, veelal mensen van Sulawesi en omliggende eilanden.*

*Naast de polikliniek kwam ook een kleuterschool voor de kleinen van de omgeving en werd het kerkje, dat lange tijd zonder dat het werd afgebouwd erbij lag, klaargemaakt.*

*In 1984 werd in overleg besloten dat mijn werk in Merapi werd overgedragen aan de Zusters van Carolus Borromeus van Jakarta, omdat wijzelf niet voldoende zusters meer hadden om alle posten te bezetten.*

*Met de bisschop en plaatselijke vertegenwoordiging van de bevolking werd alles in gebruik genomen met zegening, gebed, toespraken en een feestje.*

*Al gauw stond ik weer in Ayawasi waar ik mijn taak weer met plezier opnam. 's Morgens om 6 uur, na de eerste korte ronde in het ziekenhuis dan gezamenlijk gebed en heilige Mis, haastten we ons naar het ziekenhuis dan begon de nieuwe dag weer.*

*In 1991 hebben wij NL. zusters afscheid genomen van alle mensen die ons lief waren en hebben het mooie Indonesische land voorgoed verlaten.*

*Het heimwee dat we overhielden was er nog lang en werd opgevuld met foto's te laten zien en verhalen daarover te vertellen. Vooral ben ik dankbaar dat ik daar mocht zijn, dat ik me mocht inzetten en iets geven daar ben ik nog steeds gelukkig mee!*