

Hallo lieve mensen.

Weer een maand voorbij, dus weer een nieuw blog in het verschiet.

Wat las ik vandaag, 14 mei 2024, in de krant?

De examens zijn vandaag weer begonnen...

Dat worden weer spannende dagen voor allen, die daaraan moeten deelnemen.

Iedere dag weer thuiskomen en vertellen hoe je denkt, dat het gegaan is.

Het doet me terug gaan in de tijd.

Toen ik zelf in die periode zat, dat ik moest studeren voor de examens.

Ik weet nog, dat ik met het vak geschiedenis echt 'niet uit de voeten kon'.

Het leek wel, alsof de geleerde bladzijden weer als zand uit m'n hersens weg vloeiden.

Ik vond het gewoon weggegooid tijd.

Besteedde die liever aan de andere vakken.

Dus ik de stoute schoenen aangetrokken en naar het Hoofd van de school,

Meneer van Engeland.

Ik vroeg hem, of ik het vak gewoon mocht laten vallen wat leren betrof. Ja, ik snapte, dat ik er wel examen voor moest doen...

Nou, dat werd nog een pittig gesprek...

Want hoe zou het met de vakken natuurkunde en menskunde aflopen?

Die vakken gaf hijzelf en ik maakte de proefwerken inderdaad niet zo best.

Maar ik zei hem, dat ik zeker wist, dat ik daar hele goede punten voor zou halen! Hij stelde namelijk de vragen altijd zo moeilijk, verdraaide de boel en dan kwam ik in de war. Ook moest ik dikwijls de vragen op het bord schrijven. Ja, dit kun je je nu niet meer voorstellen, hè.

Dat ging dan ook weer van mijn tijd af.

En als ik pech zou hebben met 'n taal?



Ook konden we tegelijk het Middenstandsdiploma halen.
Handelskennis, Rechts-en wetkennis, Bedrijfsleer, Boekhouden en
Handelsrekenen.
Zelfs voor schrijven kregen we 'n punt, dat gewoon meetelde!
Dus zo netjes mogelijk schrijven, dan had je 'n extra punt verdiend.
Je kunt het je anno 2024 allemaal niet voorstellen hè, als je dit
leest.

Nou, kort en krachtig: Ik kwam bij de examinatoren van
geschiedenis, gelukkig alleen maar mondeling.
Ik dacht: Als ik hier maar door ben, dan gaat het verder wel weer.
Ik kon geen vraag goed beantwoorden...
Er werd me gevraagd, wat ik dan wél van Geschiedenis af wist...
Ik zei monter: 'Staatsinrichting!' Dat waren precies 2 bladzijden van
het boek, die had ik er wel 'ingestampt'!
Nou, daar had ik dan nog een 3 mee verdiend...

Maar Natuurkunde en Menskunde (tegenwoordig biologie) daar
heb ik de leraar blij mee gemaakt: 2 keer 'n 8 !!
Was ook mondeling. Ik ging gewoon vertellen wat ik allemaal goed
wist.
De tijd was om, vóór ik er erg in had.

Nou, ik had m'n MULO-diploma en ook het Middenstandsdiploma.
Och, je weet nooit hoe dat nog eens van pas kon komen, hè.
Maar dan een baan. Ik wilde eigenlijk niet op kantoor zitten.

Ik zou naar de Kweekschool gegaan zijn, wilde onderwijzeres
worden...
Maar ik kwam mijn 'manneke' Janus tegen op mijn 16^e verjaardag.
Ik dacht: Laat ik maar gaan werken i.p.v. nog zoveel jaren naar
school.
'k Heb maar 1 baan gehad: 13 jaar op een Accountantskantoor
gezeten.
Nou, daar ben ik ook niet dommer van geworden.
Je doet in die tijd veel mensenkennis op!
En je leert nog van alles en nog wat, al werkend, bij over de hele
'belasting-materie'.
Ja, hier dacht ik vandaag dus aan terug.

Ook kwam ik vanmiddag m'n kleindochter tegen, ze heeft me niet gezien.

Ze fietste over de Pater Becanusstraat, ik stond met iemand te praten.

Ze hadden verkeersexamen!

Gisteravond was m'n zoon met haar de route gaan fietsen, dan wist ze zo ongeveer hoe het zou gaan.

En het was mooi droog gebleven, daar hadden ze ook geluk mee gehad.



Een typdiploma halen is heden ten dage ook heel wat anders dan in mijn tijd. Je hoeft aan de jeugd niet te vragen of ze weten wat een briefkaart is...

Ja, die moesten wij dus ook typen, en een vrachtbrief, een sollicitatiebrief

en de rest weet ik niet meer.

M'n kleindochter, 11 jaar, is nu ook aan het typen geslagen om haar diploma te halen. Ja, je kunt het maar hebben hè.

Dat was even een 'kijk op de schooltijd van vroeger'.

Ik wens jullie allen een fijne maand toe, liever geen 30 graden, wat mij betreft...Maar daar hebben we niets over te vertellen (gelukkig maar...)

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.