

Hallo lieve mensen.

Weer 4 weken verder.



De kermis ook weer achter de rug. Gelukkig hebben ze behoorlijk weer gehad. Ik kom nooit op de kermis. Maar ik kreeg er dit jaar wel een 'vleug' van mee.

Ik was vrijdags met een vriendin wezen eten bij Pluk. Kreeg ze nog van mijn 80ste verjaardag.

Toen ik thuis kwam zag ik

bij de voordeur een witte zak met Eindhoven erop, mooi onder een struik geschoven.

De inhoud was nog warm...er zaten 3 oliebollen in!

Ze roken zo heerlijk en ze zagen er zo lekker uit: ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ze nog opgegeten! En m'n buik zat al zo vol van PLUK...Ik heb er geen nadelige gevolgen van gehad, gelukkig.

M'n hulp had ze daar neergelegd en op m'n telefoon ingesproken, voor het geval ik ze niet gezien zou hebben. Lief hè.



Na de Olympische Spelen was het nog niet gedaan met al het 'gesport'.

De Paralympische Spelen kwamen er achteraan!

Ik moet eerlijk bekennen, dat ik er overdag niet veel van gezien heb.

Wel stukjes en nabeschouwingen. Ik vind het knap wat ze allemaal hebben laten zien, met een handicap.

Ze hebben toch maar mooi 56 medailles behaald en zijn 56ste van de wereld geworden!

Ik zit overdag nooit televisie te kijken, uitzonderingen daargelaten.

Koningsdag, dadelijk de derde dinsdag van september.

Eigenlijk moet ik iedere dag minimaal 'n half uur wandelen, maar ik kom er helaas niet altijd toe.

Nu ben ik 80 jaar en ik kom nog steeds tijd te kort...

Dus jullie begrijpen, dat ik me nooit verveel.

Afgelopen maandagavond kwam m'n kleindochter Isa nog gezellig spelletjes doen. De tas met spelen brengt ze dan mee. Maar eerst even gezellig 'kletsen'. Over de kermis, in Lieshout, want daar wonen ze.

Wel iedere dag er heen, maar niet overal in, dat vond ze jammer van het geld! Daarna dus ouderwets gezellig spelletjes gedaan. En toen kwam Wendy haar moeder er al weer aan, terug van het sporten.

'n Dag zoals vandaag: vanmiddag gezellig met vriendin naar P. Wetzel geweest, ze moest een nieuwe bril en had gevraagd of ik mee ging. Ja, gezellig, ik was in 'n halfjaar niet meer op dat plein geweest, had nog niets gezien van de veranderingen. Dus dat was even vreemd opkijken.

Ik heb er zo mijn twijfels over gehad, hoe ze dat plein in 's hemelsnaam ooit gezellig zouden kunnen krijgen. Maar ik heb vanmiddag met andere ogen gekeken, in gedachten 'het groen' ingevuld en toen kreeg ik toch een heel ander beeld voor m'n ogen.

De zaak van Patrick Wetzel is echt prachtig geworden, daar is goed over nagedacht, dat kun je aan alles zien. Ik was er nog niet geweest, dus we kregen een rondleiding met uitleg van Patrick. En Antonieke heeft een bril gekozen die haar geweldig staat. Ik had geen bril nodig, heb nog niet zo lang geleden een nieuwe gekocht en ook nieuwe glazen in m'n leesbril, voor mij is een aparte leesbril beter.



'k Had alleen batterijtjes nodig voor m'n hoortoestelletjes.

Ik kan weer 'n jaar vooruit. In het vorige pand van P. Wetzel komt nu de audicien. Die heeft dan ook meer ruimte, was eigenlijk ook 'uit zijn jasje gegroeid'.

We hebben daarna nog meerdere winkels bezocht. Hoefde ik vandaag er niet meer op uit, dus dat was wel fijn met af en toe dat druilerige weer.

Voor mij is zo'n middagje boodschappen doen met een vriendin net een uitstapje! Normaal kom ik voor boodschappen niet verder dan het Heuvelplein. Als ik gewoon ga wandelen ligt het eraan, hoe goed ik vooruit kan. Als ik al moe ben dan wordt het een klein rondje. Maar als ik me aardig goed voel, maak ik een grotere ronde, maar niet langer dan 1 uur, want als ik te lang wandel, kom ik mezelf de volgende dag weer tegen en dat is niet de bedoeling.

Nou, vandaag hoefde ik dus niet weg, maar ik ben tóch de hele dag weer bezig geweest. M'n haren zitten weer 'in de plooi' en dat kan ik nog steeds zelf en wassen gedraaid heb ik ook nog.

Nu zit ik even t.v. te kijken, maar ik moet nog achter de p.c., dit uittypen en naar Ingeborg mailen en dan nog kijken of ik er plaatjes bij kan zoeken.

De herfst is in het land, dus ik wens iedereen een hele mooie, gezellige herfstmaand toe.
Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.